



Samen werken aan een respectvolle samenleving

De recente aanslagen en bedreigingen in Europa hebben de samenleving geschokt. In Rotterdam is onlangs een leraar na bedreigingen ondergedoken; dan komt het allemaal heel dicht bij.

Vandaag, zaterdag 14 november 2020, is het de Dag van Respect. Respect kan er toe leiden dat je besluit dingen wel of niet te zeggen. Respect wordt echter nooit afgedwongen met bedreiging of zelfs moord!

Laten we voorkomen dat we als samenleving van elkaar verwijderd raken en onderlinge spanningen toenemen.

Laten we vreedzaam en respectvol samenleven in onze mooie stad.

Laten we elkaar blijven opzoeken en de verbinding maken in een stad, die diverser en veelkleuriger is geworden.

Laten we die uitdaging aangaan in het volle besef van onze diversiteit, met respect voor de verschillen.

Omdat we mens zijn dankzij anderen en we met de kracht van de liefde de wereld dragen.

Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam,
de Regiegroep Kracht van Vrede

Dorine Cleton, Voorzitter Platform L&R

Chakir, Imam

Ola Asubiaro, Pastor

Hans de Rie, Pastor

Evelyn Brandwijk

Stephen Rawinder, Pandit

Roy Adjodha

Stehpen Overduin, predikant

Alper Alasag

Vishnu Madhadew Panday, Pandit

Akielanand Baldew

Harold Schorren, predikant

Jan Verhoeven, voorganger