

Doopsgezind Rotterdam



Oecumenische Vredesdienst 2021

Op zondag 26 september wordt de Vredesweek 2021 besloten met een oecumenische viering in de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam. Deze Vredesdienst begint om 19.00 uur. Het thema is 'Heb de moed om het licht te zijn. *Verlangen naar een inclusieve samenleving*'. Het initiatief voor deze dienst ligt bij de Doopsgezinde gemeente, Ambassade voor Vrede, en het Oecumenisch Laurensberaad waarin de binnenstadskerken van Rotterdam vertegenwoordigd zijn.

De Vredesweek is dit jaar van 18 t/m 26 september. Het thema dat PAX voor deze week gekozen heeft is: 'inclusief samenleven'. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

De inspiratie ligt in het indrukwekkend gedicht 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman dat zij las bij de inauguratie van president Joe Biden. Een kort fragment...

*When day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid,
the new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we're brave enough to see it.
If only we're brave enough to be it.*

*Als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel
vurig en zonder vrees
De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden
Want het licht blijft altijd schijnen
Als je maar de moed hebt het te zien
Als je maar de moed hebt het te zijn*

(Vertaling: Katelijne De Vuyst)

Nadere informatie ds Henriette van Dunné, predikant Doopsgezinde Gemeente
tel. 06 27 04 24 22

ds Harold Schorren, voorzitter oecumenische Laurensberaad
tel. 06 15 19 51 49

contact@citypastor010.nl
www.citypastor010.nl
06 – 15 195 149

