



## Warme Winter Actie voor Oekraïne Stroomgeneratoren en houtkachels

De aanslagen in Oekraïne van de afgelopen tijd hebben grote schade toegebracht aan de infrastructuur. Warmte en licht zijn op veel plekken niet meer vanzelfsprekend. Daarom is op een recente bijeenkomst van EMRO (European Mennonite Relief Organisations) in Dopersduin besloten om gezamenlijk € 100.000 vrij te maken voor 'Warmte en licht' voor Oekraïne. Dit bedrag is bedoeld voor de constructie van simpele houtkachels, maar ook voor de aanschaf van stroomgeneratoren, raamfolie en brandstof.



De hulpgoederen zullen, waar mogelijk, direct in Oekraïne worden gekocht of via bekende en betrouwbare partners worden aangeschaft en getransporteerd. Het is de bedoeling dat de houtkachels en de stroomgeneratoren in eerste instantie worden geplaatst in gemeenschappelijke ruimtes. Zo wordt voor de mensen een plek gecreëerd waar het warm en licht is. Het is tegelijkertijd een plek waar mensen de mogelijkheid hebben om hun mobieltjes op te laden, zodat ze contact kunnen houden met familie, vrienden en burens.

Op dit moment zijn de eerste twintig generatoren al op weg naar Mukachevo in Oekraïne om vervolgens verder te worden getransporteerd naar o.a. Zaporizhia. Verder zijn de eerste 15 houtkachels inmiddels uitgedeeld. Alles is een actie waarin Doopsgezind Wereldwerk samenwerkt met Mennonitisches Hilfswerk en Multiply uit Duitsland, Schweizer Mennonitische Mission uit Zwitserland, Caisse de Secours uit Frankrijk en Mennonite Central Committee.



Tenslotte is het de bedoeling dat in januari 2023 ongeveer 50 comforters naar Oekraïne worden gebracht. Deze comforters zijn dikker dan gebruikelijk en daardoor warmer. Geen overbodige luxe in de komende winterkou. Over deze comforters meer op de volgende pagina.

Kortom: uw financiële steun is meer dan nodig om voor de mensen in Oekraïne deze en toekomstige acties mogelijk te maken.

## Warme Winter Actie voor Oekraïne

uw inzet en uw financiële steun is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33  
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie

# Warme Winter Actie voor Oekraïne

## Extra dikke comforters

*Onderstaand bericht is onlangs naar alle comfortergroepen in Nederland gestuurd.*

Het transport met comforters en tassen is onderweg naar Jordanië. We willen jullie nu graag informeren over nieuwe plannen.

Zoals bekend is de situatie in Oekraïne niet goed. Er is behoefte aan van alles, vooral nu de winter voor de deur staat. Door de aanhoudende beschietingen en raketaanvallen zijn de mogelijkheden voor energie en gas voor verwarming op veel plaatsen weggevallen.

EMRO, de samenwerking tussen de Doopsgezinde hulporganisaties van Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland wil graag hulp bieden. Er wordt gewerkt aan het leveren van generatoren voor shelters, plekken waar mensen samenkomen. Er worden kleine (hout)kachels aangeschaft. En het wordt mogelijk om comforters te sturen. We willen jullie hierbij vragen om de comforters de komende maanden te bestemmen voor warmte voor Oekraïners. Het is de bedoeling dat tussen 15 en 20 januari de comforters die dan gereed zijn worden verzameld. Vervolgens zullen deze via Duitsland naar Oekraïne worden gebracht.

Even een paar aandachtspunten m.b.t. het maken van deze comforters:

- Deze comforters mogen gemaakt worden met dikker **Fiberfill, 200 gram**.  
Fiberfill van deze zwaarte is per rol van 25 meter is per internet te bestellen bij '[Joan's schuimrubber](#)'.  
Natuurlijk kan eerst de oude fiberfill worden opgemaakt.
- Let ook op de dikte van het **katoenen garen** om de platte knopen te maken. Graag **dik haakgaren** gebruiken. Het dunne haakgaren is te kwetsbaar.
- Knip de touwtjes niet te kort af (ze gaan dan gauw los) en laat de touwtjes niet te lang (in verband met vuil). Een lengte tussen **2-2,5 cm** is goed.
- Gebruik goede **katoenen** lappen, geen stretch, badstof, voering of andere glimmende stof.



Het klinkt weer streng. Toch willen we hier de nadruk op leggen. Het is jammer als naden of knopen losgaan, zodat de comforters onbruikbaar worden. We volgen hierbij de regels van MCC Amerika/Canada.

We wensen jullie goede ochtenden/middagen toe bij het ontwerpen en naaien van de comforters en hopen op een mooi resultaat in januari. Ook al heeft elke groep er één of twee klaar, helpt dat de mensen in Oekraïne al.

Alvast bedankt voor jullie inzet.

Hartelijke groet,  
Jeannette en Marjan  
te bereiken via [comforters@doopsgezind.nl](mailto:comforters@doopsgezind.nl)

## Warme Winter Actie voor Oekraïne

uw inzet en uw financiële steun is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33  
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie

## Kerkgebouw in Molochansk geconfisqueerd.

Pastor Oleksii Makaiov schreef enkele weken geleden:

*'De doopsgezinde gemeente in Molochansk (het vroegere Halbstadt) heeft twee kerkgebouwen. In één van deze gebouwen was tot voor kort een kinderdagverblijf gevestigd en het gebouw werd verder gebruikt voor de zorg aan ouderen. Het andere gebouw was in gebruik als ruimte voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten en evenementen. Nu is de kerk beroofd van beide gebouwen, haar rechtmatige eigendom. Ze zijn in beslag genomen door de Russische bezetters.*

*In augustus werd de gemeente al door de Russische bezetters benaderd met het 'verzoek' de twee kerkgebouwen te ontruimen. Beide kerkgebouwen behoren ons wettelijk toe, maar toch. We werden door 'dit verzoek' overvallen. Deze acties hebben bij ons veel verontwaardiging en pijn veroorzaakt.*

*Ondanks deze trieste realiteit blijven onze harten gevuld met hoop gevuld. Hoop, dat God onze gebeden verhoort en dat wij op een dag zullen terugkeren naar het vrije Molochansk. Hoop dat wij God en de mensen zullen blijven dienen in onze kerkgebouwen. We bidden en geloven dat God ons zal steunen in deze donkere tijden'.*



Aldus Oleksii Makaiov.

## Een dankbrief uit Litouwen.

Twee maanden gelden is door Doopsgezind Wereldwerk € 5.000 beschikbaar gesteld aan de Vrije Christelijke Kerk in Litouwen. Het bedrag was bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In tegenstelling tot Nederland zijn er vanuit de overheid geen of weinig financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze geloofsgemeenschap stuurde ons per Whatsapp de volgende dankbrief:

*Beste broeders en zusters,*

*In deze jaren, waarin we getuige zijn van de ergste verwoestingen van Satan tijdens de oorlog, ervaren we ook het buitengewone werk van God. De broederlijke liefde, hulp, eenheid en steun van de Doopsgezinde kerken versterken de Litouwse kerken. Onze kerken proberen, enerzijds met alle middelen die ons ter beschikking staan het Oekraïense volk te helpen, een volk dat het eigen heeft moeten ontvluchten. Aan de andere kant steunen we ook de gemeenten, die zich nog in Oekraïne bevinden. Wij willen u bedanken voor uw steun in deze heftige tijden.*

*In Christus,*

*Gediminas Dailydė*

*Voorzitter van de Raad van Vrije Christelijke Kerken - <https://lkb.lt>*

## Warme Winter Actie voor Oekraïne

uw inzet en uw financiële steun is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33

t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie

## Een dag in Oekraïne, een impressie.

Vrij recent schreef Oleksii Makaiov, voorganger van Molochansk/Dnipro ons het volgende:

*'Vandaag bezochten we opnieuw de frontlijnstad Avdeevka, een stad vlakbij Donetsk. We hebben hier weer een partij hulpgoederen afgeleverd. De oorlog heeft in deze stad pijn en verwoesting gebracht. Dit is niet zonder gevolgen gebeven: het heeft onvermijdelijk de inwoners veranderd. Je kunt bijna zeggen dat de afwezigheid van 'iets goeds' plaats heeft gemaakt voor iets duisters'*

*De afwezigheid van licht, gas en water betekenen duisternis, kou en dorst. Het gebrek aan nutsvoorzieningen, de puin en de modder in de kapotte straten heeft de stad in chaos gestort. Gebrek aan werk en inkomen hebben onvermijdelijk tot veel ergernis geleid en nu probeert men iemand of iets de schuld te geven van deze toestand. Je hoort maar al te vaak: 'Niemand geeft om ons!' of: 'We zijn vergeten!'. Het gebrek aan voedsel zet sommigen zelfs aan tot leugens en manipulatie.*

*We hebben vandaag zaklampen, kaarsen, batterijen, voedsel en sanitaire artikelen naar deze mensen gebracht. We hopen dat het hun leven iets lichter maakt.*

*Tsja, de oorlog heeft veel contrasten aan het licht gebracht. Toen ik erover nadacht, herinnerde ik me de volgende bijbelverzen, waarin dit contrast duidelijk zichtbaar is.*

*1 Joh 1:5 : '...God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis'.*

*Joh. 12:46 '46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is'.*

*Blijf bidden voor de mensen die leven in of bij de gevechtswegs en die vastbesloten zijn om de duisternis achter zich te laten'.*

## Meel en tarwe uit Ouddorp naar Oekraïne.



Op 21 oktober was in Dopersduin het Wereldwerk-festival. Op deze dag was ook aandacht voor een project van de doopsgezinde gemeente Ouddorp. In deze gemeente heeft men, in navolging van Witmarsum, een speciale tarwesoort gezaaid en geoogst. Het gaat hier om Turkey Red Wheat, een zgn. 'oergraan', dat oorspronkelijk afkomstig is uit Oekraïne en dat door doopsgezinden naar Noord-Amerika is gebracht. Aldaar heeft deze wintertarwe ervoor gezorgd dat dit land één van de graanschuren van de wereld werd. Tijdens het festival konden bezoekers bij Rini Hameeteman, één van de

organisatoren in Ouddorp, meel kopen dat afkomstig was van deze tarwesoort. Verder serveerde Dopersduin bij de lunch zuurdesembrood dat die ochtend in Ouddorp van dit meel was gebakken.

Voorafgaand aan het Wereldwerk-festival vond een vergadering plaats van EMRO. Dit is het samenwerkingsverband van verschillende Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties. Eén van deze organisaties, Multiply, is momenteel heel actief in Oekraïne. Een medewerker van Multiply kreeg twee zakken meel mee voor Oekraïne. Voor volgend jaar is het de bedoeling dat een deel van de oogst van Ouddorp naar Oekraïne gaat om aldaar te worden ingezaaid. De tarwe komt hierdoor als het ware weer thuis en daarmee is de cirkel rond. We houden u op de hoogte.



## Warme Winter Actie voor Oekraïne

uw inzet en uw financiële steun is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33  
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie