



**Doopsgezind Rotterdam is
„Vredesambassade”**
Noordmolenwerf 3, 3011 AK Rotterdam
„Vrede deel je uit”



Rotterdam is een stad met 170 nationaliteiten. Met deze verscheidenheid kunnen mensen elkaar soms moeilijk begrijpen waardoor er conflicten ontstaan. Wij geloven dat dit ook anders kan! Daarom heeft de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam zich in het voorjaar aangemeld als Vredesambassade van PAX. In Nederland organiseren 75 „Ambassades van Vrede” verschillende activiteiten die vrede zichtbaar maken in de eigen buurt en stad. De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam heeft dit in september gedaan met een gevarieerd programma in de „Vredesweek”, waarin gedanst, geluisterd, gekeken en gegeten is. Vanwege de bijzondere ontmoetingen en verdiepende gesprekken is het nu tijd voor een vervolg.

Op 22 september hebben we kennis gemaakt met Nederlanders die een Turkse, Armeense en Koerdische achtergrond. Samen met „**The Hague Peace Projects**” zagen we na het eerste deel ook het tweede deel van de documentaireserie

„Bloedbroeders”.

Deel drie wordt vertoond op 16 december 20.00 uur



Dit is een productie waarin twee Nederlanders van Turkse en Armeense afkomst (de onderzoeksjournalist Sinan Can en theatermaker Ara Halici) op zoek gaan naar sporen van hun geschiedenis in Turkije. Het is bekend dat vanuit de verschillende gemeenschappen anders gekeken wordt naar de bloedige periode uit 1915, die bekend is als de kwestie van de Armeense genocide. Deze gebeurtenis leidt tot op de dag van vandaag tot harde confrontaties. De eerste bijeenkomst gaf de aanwezigen het inzicht dat de erkenning van deze gebeurtenis de noodzakelijke weg is voor een respectvolle en gelijkwaardige ontmoeting tussen de verschillende groepen.

Om hier in Rotterdam een aanzet te geven kijken wij de andere vijf delen van de documentaire op de onderstaande dinsdagavonden om 20.00-22.00 uur. Waarbij elke bijeenkomst een specifieke benadering zal krijgen.

16 januari (uit het oogpunt van de migratie met de jurist Burakhan Çevik)

- 6 februari (een culturele invalshoek met taalkundig onderzoekswetenschapper mw. T. Martirosian)
- 6 maart (volgens historische inzichten met Ugur Üngör, docent aan de Universiteit van Utrecht)
- 17 april (met een journalistieke visie met journalist Sinan Can en theatermaker Ara Halici)

19:30 Inloop met koffie/thee

20.00 introductie Doopsgezinde gemeente Rotterdam en The Hague Peace Projects

20.30 aflevering Bloedbroeders

21.15 nagesprek

21.30 discussie met zaal

22.00 einde

Iedereen is van harte uitgenodigd aan de **Noordmolenwerf 3 te Rotterdam** om de documentaire te zien, te horen hoe bestaande vooroordelen bespreekbaar zijn gemaakt en onverwachte vriendschappen zijn gesloten. Hoewel de documentaire een voortgaand verhaal is, zijn de verschillende bijeenkomsten onafhankelijk van elkaar te bezoeken.

drs Tayfun Balcik, The Hague Peace Projects en ds Han Cuperus, doopsgezinde gemeente Rotterdam